

الأربعة
ألرزوجة

16 Augustus 1979

Nummer 21



DUBBEL VIER

GEVARIEERD BLAD VAN HET NEDERLANDS VN DETACHEMENT IN LIBANON

EEN SCHIJNWERPER OP ONS BEVOORRADINGSPELTON

ABU BEVO

Er wordt nogal wat op ze gekankerd en ze willen als service verlenend bedrijf graag alles, maar ze kunnen helaas niet altijd. Sommige artikelen zijn gewoon niet te krijgen en met andere blijven ze zitten, omdat de compagniën ze niet willen hebben.

Die kunnen er dan niets mee doen.

Het zijn de automatische verstrekkingen van UNUFIL en bepaald niet altijd noodzakelijk.

De voorraad batterijen van een bepaald soort is zo groot dat je er twee roadblocks mee zou kunnen bouwen.

We praten met kapitein Beens en sergeant I J.Sling van het bevoorradingspeloton van de verzorgingscompagnie.

Het 'bevopeloton' is te splitsen in twee hoofdafdelingen: de 'beheersgroep' en de 'behandelgroep'.

De beheersgroep verwerkt de enorme papierwinkel. Elk artikel staat op een aparte kaart en alle uitgiften moeten op een persoonlijk bruikleenbewijs worden uitgegeven, uitgezonderd de voeding en de benzine, olie en smeermiddelen, de zogenaamde BOS-artikelen.

Naast de beheersgroep vinden we de behandelgroep, waarin de mannen zitten die met de handen werken. Zij zijn belast met de inname en uitgifte van de spullen.

De artikelen zijn ondergebracht in 5 'klassen'. Dat

zijn achtereenvolgens :

Klasse I = voeding

Klasse II en IV = materieel en hoofdru-
rustingsstukken.

Klasse III = BOS

Klasse ~~IV~~ V = Munitie

Klasse I

Achthonderdenveertien mannen moeten elke dag van voedsel worden voorzien. Vers voedsel wordt in hoofdzaak ingekocht in Israël, het houdbare komt uit Cyprus. Enige getallen

Eens per negen dagen 2400 liter melk, "waarvan de helft zuur is bij aankomst", 250 KG brood per dag, half wit en half bruin wordt aangevraagd, maar het wil nogal eens helemaal wit aankomen.

1900 KG aardappelen per 4 dagen. "We sterven van de aardappelen, soms vragen we ze niet eens aan".

Eén maal per drie dagen 660 KG tomaten, per zeven dagen 3600 eieren "alleen voor verlofgaars gedurende drie dagen voor hun vertrek twee eieren per dag".

Zes drietonners vol met gevechtsrantsoenen,



die als reserve liggen opgeslagen.
"Voor we definitief naar Nederland terug-
keren zal de laatste slag geleverd worden
om dat spul door de Libanezen".

Klasse II/IV

Ongeveer negenhonderd soorten artikelen
vallen onder deze klassen. TOW's, radio's,
YP's, draadkniptangen, schoppen en alle
artikelen daartussen in. Van sommige maar
één exemplaar, zoals een werkplaatswagen,
van andere honderden -1500 UZI's.
Onder deze klassen valt wat ook in Neder-
land bij een pantserinfanteriebataljon
hoort, al het organieke materieel dus.
De aanvoer komt dan ook uit Nederland, maar
tussen het aanvragen en de levering liggen
minimaal zes weken.
Het kan ook veel langer duren. De vorige
week bijvoorbeeld kwam er een zending aan
die vier maanden geleden was aangevraagd.
Ook als een wapen wordt afgekeurd en naar
Nederland wordt verzonden duurt het maan-
den voordat er een nieuwe is. Duidelijk
is dat ze in Nederland ook moeten wennen
aan deze situatie.
Daar komt twee maal per week de lijn-
dienst even langs, maar dat ligt hier ui-
terwaard wel even anders.

Klasse III.

Deze artikelen komen bijna allemaal uit
Libanon, uitgezonderd enige soorten spe-
ciale olieën en vetten die uit Nederland
komen. Soms wordt benzine rechtstreeks
bevoorraad vanaf de raffinaderij in de
omgeving van Beiroet.
Per week wordt 20.000 liter benzine aan-

gevoerd." 't Zou overigens aardig zijn als
de chauffeurs hun benzineverantwoording
wat beter bijhielden, op papier was er in
de maand juli administratief 10.000 liter
pleite!"

Olieën en vetten worden niet zoveel ge-
bruikt, "omdat ze te weinig verversen en
doorsmeren. Vooral de aggregaten worden
nog wel eens vergeten. Bovendien is er nog
wel eens een kleinverbruiker die Arabisch
spreekt op de 'leentoer'.

Klasse V.

We voeren allerlei soorten en maten en de
voorraad van elke compagnie wordt aangevuld
naar verbruik.

Buiten deze klassen om worden er ook veel
speciale UNIFIL-artikelen gevoerd, zoals
koelkasten, radarapparatuur en theelepeltjes.
Ook hebben we ooit eens 3500 kleren-
hangers ontvangen maar je kunt ze aan
straatstenen niet kwijt zolang er geen
ten zijn.

Als laatste nog een grappig verhaal over on-
begrip : bij boekwerken -IUB- in Emmen
hadden we iets aangevraagd. We kregen per om-
gaande -dat ging wel vlug- de aanvraagfor-
mulieren terug omdat we ons telefoonnummer
niet hadden vermeld.

"We heten bevelotom maar ze zouden ons oc-
'crispeloton voor jobstijdingen' kunnen
noemen", aldus kapitein Beens en sergeant I
Sling.

*Onder het 'wakend' oog van Abu Bevo zijn
de sergeanten I L. Harmsen en J. Sling aan
het werk.*



...kijk ook 's de blauwe vacature-map
...je SMA, het Tijdschrift voor de Mi-
litair van nu (TM) en de personeelsadver-
tenties in dag- en weekbladen.

5. Als je zelf solliciteert doe dat kort en duidelijk en op behoorlijk papier.
6. Degenen die recht hebben op terugkeer bij de vroegere werknemer moeten van dat recht gebruikmaken. Inschrijving bij het GAB en het BOB is dan niet nodig. Zoek wel tijdig contact met de "oude baas".
7. Als je een baan gevonden hebt laat dat dan direct weten aan het BOB en andere in-geschakelde instanties.
8. De dienst fungeert als hulpmiddel. Je moet het uiteindelijk zelf maken, eigen initiatief en attent reageren op geboden mogelijkheden zijn daartoe een voorwaarde.

Veel succes met het vinden van een baan,

OBMW
kapitein B.S. Schutte

MSD MILITAIR SOCIALE DIENST

herstel 2

Opgeleid in de Willem III kazerne tot Marechausee der tweede klasse (korporaal) en nu in Libanon, ingedeeld bij het Herstelpeloton van de verzorgingscompagnie als chauffeur/schrijver. Gevolg van een principiële beslissing om naar Libanon te gaan.

Om nu te zeggen, ik doe wat voor de wereldvrede, gaat me te ver", zegt dpl korporaal Jens van der Vorm, "maar ik vind wel dat dit een nuttiger manier is om de diensttijd door te brengen dan in Nederland. Je bent hier veel vrijer dan daar en voor mijn gevoel gaat de tijd ook veel sneller."

Jens kwam op 1 augustus vrijwillig naar hier. Vanaf 10 januari is hij in dienst en hoopt een groot gedeelte van zijn diensttijd zinvol door te brengen. Het is eigenlijk weinig anders dan hij had verwacht. Vooralsnog heeft hij dan ook geen spijt van zijn eerder genomen beslissing. Wel zou hij graag terug komen in de functie, waarvoor hij is opgeleid, maar bij de "Harris-Brigade" van de Koninklijke Marechausee is helaas geen plaats vrij. Van origine is Jens een Atheneum-opgeleide 'figuur', die in zijn vrije tijd het brevet sportvliegen behaalde en een half jaar lang op het vliegveld Zeppe

bij Roosendaal in de weekends als 'manusje-van-alles' optrad en overdag, in afwachting van zijn oproep voor de militaire dienst, bezig was in de lucht reclame.

Een veelzijdig man deze oud-marechausee, die het hier best naar zijn zin heeft, maar zich niet te pletter hoeft te werken zoals de monteurs van zijn peloton, waar hij veel bewondering voor heeft.



Jens van der Vorm op het trappetje voor de wagen, waar hij nu dagelijks werkt.

stenig

"Waarom bent U naar Libanon gekomen?"
"Puur toeval, ik had op mijn belangstellersregistratieformulier gezet dat ik een liefhebber was van stenen verzamelen, vandaar. Het zijn overigens goeie stenen, denk ik, want Noord en Zuid wil ze hebben. Tjerk Vermaning zou zich hier eveneens kunnen uitleven..."

JAN E. MAERTS
GOOR.

MALARIAPROFYLAXE

"Voorkómen is beter dan genezen" luidt het spreekwoord en dat geldt ook in de geneeskunde.

Met een deftig woord wordt het voorkómen van ziekten 'profylaxe' genoemd.

Bij een aantal besmettelijke ziekten is het mogelijk, door bepaalde injecties, tijdelijk algehele of gedeeltelijke bescherming tegen deze ziekten te verkrijgen en voor zover noodzakelijk is bij alle in Libanon dienende Nederlandse militairen deze vorm van profylaxe dan ook toegepast. Helaas bestaat er daarnaast nog een groot aantal onaangename en vaak gevaarlijke ziekten, waarbij die bescherming niet op een dergelijke eenvoudige manier kan worden verkregen.

Eén daarvan is malaria.

Deze ziekte wordt overgebracht door tussenkomst van een bepaald soort mug, een



reden te meer dus om onder muskietengas te slapen. Deze mug doet tijdens het steken samen met een beetje speeksel de ziektekiemen in het menselijk bloed be-

landen. Deze 'kiemen' zijn dierlijke parasieten: hele kleine beestjes die zich voeden ten koste van een ander organisme - in dit geval de mens en wel speciaal diens rode bloedlichaampjes - en daardoor een schadelijke werking uitoefenen.

Na een periode van 3 tot 5 dagen waarin men zich min of meer 'ziek' voelt - hoofdpijn, misselijkheid -, ziet men gewoonlijk als meest opvallende kenmerk van de ziekte de hoge koorts met koude rillingen optreden en wel in aanvallen die terugkeren met zeer regelmatige tussenpozen. Tussen deze aanvallen in blijft men aanvankelijk zo goed als klachtenvrij.

Officieel is Libanon door de WHO - de Wereldgezondheidsorganisatie - tot malaria-vrij gebied verklaard. Toch bleken in het verleden reeds een aantal malen zieke UNIFIL-militairen aan malaria te lijden. Waarschijnlijk is in deze gevallen de ziekte hier binnengebracht door militairen van contingents, stammend uit landen waar malaria nog schering en inslag is, zoals Nigeria en Senegal.

Aan de andere kant moet niet worden vergeten, dat in verband met de burgeroorlog veel Libanezen een goed heenkomen hebben

gezocht in het buitenland en nu leven in Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen waarvandaan nogal wat heen en weer wordt gereisd in verband met familiebezoek en dergelijke.

Hoe dan ook is door de medische staf van UNIFIL het risico groot genoeg geacht om malaria-profylaxe voor alle militairen verplicht te stellen.

Hiervoor is met ingang van 6 augustus jl een vereenvoudigde vorm ingevoerd. Slechts éénmaal per week, en wel op maandag dienen voortaan twee tabletten Resochin^R te worden ingenomen, AAN HET EINDE VAN OF NA D MAALTIJD, met een ruime hoeveelheid - tenminste een half glas water of ander vocht (ZONDER KAUWEN !

Een ieder is verplicht na het gebruik van zijn pillen alleen achter zijn eigen naam een kruisje te plaatsen op de lijst - formulier Gnk 03- die krachtens de Vaste Order Logistiek op elke post hangt in de ruimte waar de maaltijd genuttigd wordt.

Het is volstrekt zinloos de pillen dan weer wel en dan weer niet in te nemen!!!

Het beoogde effect wordt alleen bereikt als de pillen regelmatig en zonder onderbreking elke maandag worden ingenomen en

de profylaxe na terugkeer uit Libanon nog 8 - acht - weken wordt voortgezet.

Dat betekent dus dat men 4 pillen moet meenemen als men 14 dagen met verlof gaat 16 als men definitief naar Nederland terugkeert.

Meld bij een eventuele koortsende ziekte later ook elk verblijf in tropen of sub-tropen aan Uw huisarts.

Ook al is dat jaren geleden !

Elk jaar overlijden in Nederland volstrekt onnodig mensen aan malaria, omdat de ziekte niet of niet tijdig als zodanig werd herkend.

Tot slot nog een opmerking over de geruchten als zouden anti-malariapillen de geslachtsdrift of potentie beïnvloeden en zelfs met dat doel aan militairen worden uitgedeeld.

Dit soort verhalen is kennelijk onuitroepbaar.

Zo dacht men vroeger dat door het eten in militaire keukens kamfer was gemengd. Maar niet voor niets spreken we tegenwoordig over 'kamferverhalen' als men 'onzin' bedoeld!

Want dat is het in beide gevallen : ONZIN!
En alle ongelovige Thomassen zijn van harte welkom op de BHP, waar hen aan de hand van wetenschappelijke documentatie een en ander zal worden aangetoond.

stafwacht- poppeloton !

De dpl sergeanten M.A.M. (Theo) Koks en J.J.A.P. (Albert) Kaffka genaamd Dengler-lichtblauw UNIFIL-bloed- ingedeeld bij het stafwachtpeloton van de stafstafcompagnie werden, twee weken voordat de nieuwelingen naar Libanon vertrokken, geplaatst bij de A en I compagnie te Assen.

Een paar van de mannen van deze compagnie bezorgden de aflossers een slechte naam. Er gebeurden nogal wat vreemde dingen, maar het is onzin, vinden zij, om alle vrijwilligers over één kam te scheren. Het overgrote deel is gewoon goed en geeft geen problemen. De 'rakkers' zitten nu over het bataljon verspreid en zullen verder wel uitkijken.

Beide onderofficieren komen rechtstreeks van de opleidingsschool te Harderwijk en zijn 26 juli in Libanon aangekomen.

Koks, die een opleiding volgde aan de HEAO vindt het praktische leven 'te velde' aantrekkelijker dan het kazernegedoe in Nederland, terwijl ook het 'avontuur' en het 'onbekende' hem aantrekt.

Kaffka volgde een opleiding aan de HAVO en denkt dat je van een dienstplichtig vrijwilliger meer inzet kunt verwachten dan van een diensplichtige, die in Nederland zijn diensttijd doorbrengt.

Beide sergeanten hadden niet verwacht zoveel 'comfort' aan te treffen. De verwachte puptent werd een prefab en zo waren er meer zaken die blijken mee te vallen.

Opvallend goed vinden ze bijvoorbeeld de sfeer in hun compagnie.

In de prefab, waarin ze gelegerd zijn met nog drie anderen tonen ze een opblaasbare 'pop', die ze Anita noemen naar een zusje van een hunner collega's, die dit fraaie plasticvrouwtje van zijn vrienden uit Nederland had meegekregen.
Geen van de heren heeft het nog gewaagd

een en ander uit te proberen.

Wel overwogen ze om Anita in de toekomst te verhuren aan diegenen, die al lang in Libanon zitten!

Hoe dan ook, plezier hebben ze wel, de mannen van dit nieuwe peloton en wij wensen ze veel succes voor de toekomst!



*... binnenkort te huur ?
Zo mooi is ze nu ook weer niet !*

LUISTER NAAR

**RADIO NEDERLAND
WERELDOMROEP**



In de afgelopen weken hebben enkele medewerkers van Radio Nederland Wereldomroep een bezoek aan Zuid-Libanon gebracht om na te gaan hoe de ontvangst van Radio Nederland door de 'Unifillers' verbeterd kan worden.

Er zijn technische metingen verricht, er is met vele militairen gepraat, er zijn techn

sche proeven gedaan en er is gekeken of er misschien iets mankeerde aan de ontvangers die de Dutch Batt'ers gebruiken.

Uit die proeven en metingen is gebleken dat er twee keer per dag een goede ontvangst mogelijk is: 's morgens om half tien en 's avonds om half acht.

Van de twee andere uitzendingen - 's middags om half een en half zes- zijn de ontvangstmogelijkheden redelijk.

De uitzending van half acht 's avonds komt het beste door. De Nieuwsdienst van de Wereldomroep zal daarom proberen in die uitzending zoveel mogelijk nieuws te stoppen, dat voor Unifillers interessant is.

De Wereldomroepmensen zijn namelijk tot de conclusie gekomen, dat er bij de Unifilmilitairen meer nog dan aan nieuws over Nederland een grote behoefte bestaat aan nieuws over de situatie in het Midden Oosten en met name in Zuid Libanon.

Om te zorgen, dat die uitzending van half acht 's avonds nog beter ontvangen kan worden, wordt het programma sinds Zaterdag 28 juli ook nog op een golflengte in de 16-meterband uitgezonden, naast de 13-meterband, die al in gebruik was. Het voordeel van de nieuwe golflengte is, dat er geen andere radiostations storing kunnen veroorzaken.

De technische kwaliteit van de uitzending van half tien 's morgens is nu verbeterd door de antennes op Madagascar iets te draaien. Die staan nu niet meer precies op Libanon gericht, maar merkwaardigerwijs hebben proeven aangetoond dat bij een andere antennestand de ontvangst iets beter is.

De ploeg van de Wereldomroep heeft ook naar de radio's gekeken die in Haris in omloop zijn. Op de Philipsontvanger, die de WZZ ter beschikking stelt, bleek een goede ontvangst mogelijk.

De grote Hitachi-wereldontvangers die de WZZ verkoopt hadden een prima geluid bij het weergeven van voorgespeelde bandjes, maar bleken voor korte-golfontvangst minder geschikt. Datzelfde geldt voor de radiocassetterecorders van Sanyo, waarvan de bekeken exemplaren uiterst merkwaardige en onverklaarbare storingen vertoonden.

Heel goed voldeden de exemplaren van de Sanyo RX 8700 -verkoopprijs in Haris 70 US dollar, in Nederland f 325.=.

De exemplaren waren echter niet allemaal even goed afgeregeld door de fabriek.

Om zeker te weten, dat je inderdaad een goed exemplaar koopt, raadt de Wereldomroep aan ze in de winkeltjes te proberen tijdens de uitzending van de Wereldomroep, hetzij 's morgens om half tien, hetzij 's avonds om half acht.

Vergelijk ook meerdere exemplaren met elkaar.

Neem de beste.

Heeft U een ontvanger met een zogenaamde bandbreedteregelaar, zet hem dan altijd op 'small'

Bovenstaande brief ontvingen wij van de Heer F. Suasso, Adjunct Hoofd Programmadienst afdeling Uitzendingen. Hij is zelf hier geweest en zijn adviezen zijn de moeite waard om rekening mee te houden. Hartelijk dank, heer Suasso !

RECEPT VOOR EEN GESCHIKTE ANTENNE

Neem een rolletje van 10 meter stevig en soepel geïsoleerd montagedraad mee. Een eind hiervan spant u naar een hoger punt. Het kost u bijv. weinig moeite om de draad - al dan niet met behulp van een steen b.v. - zó in een boom te gooien dat de draad na gebruik weer kan worden teruggetrokken. Heeft uw toestel een aansluiting voor buitenantenne dan aansluiten volgens de gebruiksaanwijzing. Ontbreekt deze voorziening dan draait u het geïsoleerde draad een paar keer om de top van de telescoop-antenne. Wat meer of wat minder windingen kan soms een betere ontvangst geven.



**RADIO NEDERLAND
WERELDOMROEP
(Ned. Afd.)
POSTBUS 222
HILVERSUM**

GRAAG UW REAKTIE

Berichten over de ontvangst of wensen of suggesties voor programma's, worden bijzonder op prijs gesteld.

even stilstaan

VAN AALMOEZENIER
EN DOMINEE



Ter overweging...

Eerst Rome zien.

En dan sterven was en is een uitdrukking voor en van priesters in de katholieke kerk.

We wilden er dit mee zeggen: Je hoort als priester minstens eenmaal in Rome te zijn geweest: het begin en het centrum van de katholieke kerk. Je moet toch wel een keer vlak bij de bisschop van Rome te zijn geweest, op audiëntie bij de Paus, het hoofd van die kerk, die over de hele wereld bekend is.

Ik ben er nog nooit geweest; ik denk ook niet, dat ik er ooit zal komen.

Ik ben een klein beetje bang, dat het allemaal een beetje regen zal vallen. Op de televisie kan ik de Paus in close-up zien, ik kan de emoties van zijn gezicht aflezen en in Rome zal ik wel ergens achteraan moeten staan en dan hoor ik hem woorden spreken, die ik niet versta en naast mij staat misschien een duitse of Amerikaanse priester, die iedereen met zijn ellebogen opzij drukt om een foto van de Paus te nemen en dan is hij weer weg.

Misschien had hij mij een hand willen geven, maar ik zou hem niet gekregen hebben, omdat hij mij niet gezien had.

Misschien is het wat oneerbiedig, maar het doet mij denken aan Campari, dat moet je ook gedronken hebben al is het maar één keer in je leven.

Nou, dat heb ik dan ook gedaan: ik vind een Hollands drankje lekkerder.

Ik kan ook wel een beetje de mensen begrijpen die zeggen: "die Jezus met zijn pretentie van brood en eeuwig leven, is dat niet de zoon van Jozef en kennen wij zijn vader en moeder niet?"

Ze kennen Hem te goed; Hij is een van die profeten, die in zijn eigen land niet geëerd wordt. In de verwachting van de Messias komen de mensen iemand tegen, die zo gewoon is en niet aan het

beeld beantwoord, dat men zich van de Verlosser heeft gemaakt.

En die man wil dan nog meer betekenen dan het brood van de vaderen, Jezus pretendeert brood te zijn, dat eeuwig leven geeft.

Zonder omhaal van woorden zegt Hij, dat niemand tot de Vader kan komen tenzij door Hem: Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven hebben.

Ik heb één keer Campari gedronken, het was, denk ik, ook de laatste.

Het centrum van mijn Kerk, Rome, zal ik waarschijnlijk nooit zien. Toch ben ik in die Kerk groot geworden en hoop in die Kerk te mogen blijven dienen.

Maar misschien beter dan iedereen ken ik ook fouten en misstanden in die Kerk.

Maar waarom mag ik geloven en dan zonder enige terughoudendheid in Jezus Christus?

Is het toch Zijn genade, die mij doet zeggen:

"Gij zijt voor mij het brood van eeuwig leven"

Ik las uit het Evangelie van Johannes
Hoofdstuk 6, de verzen 41 - 51.

GV
GO(E)D
VOOR U !

HOLLAND HUIS NOG BETER!

's Morgens om tien uur werd de familie Van der Pijl aangezegd dat ze samen met alle andere gasten het Forum Palace Hotel ten spoedigste dienden te verlaten.

Het hotel was verkocht aan een Amerikaanse firma, het personeel daarvan moest onmiddellijk worden ondergebracht.

Eruit dus.

Isropa Tel Aviv zorgde dezelfde dag nog dat de Nederlandse militaire verlofangers ineen ander hotel terecht kwamen.

Alle betrokken instanties van het Holland Huis in Nederland werden op de hoogte gebracht en een paar dagen later arriveerden te Tel Aviv majoor C.Hakkert, directeur Vafamil; de heer W.Heere, algemeen directeur van Isropa; Mr J.de Boer, directeur Pro Rege en de heer A.Blok, adjunct-directeur van deze stichting vanuit Nederland.

Ook het door de Minister van Defensie onderkende en uitgesproken belang van het Holland Huis werd met deze komst nog eens duidelijk onderstreept.

Op zeer korte termijn diende nieuwe accommodatie te worden gevonden.

Een aantal hotels werd bezocht en onderhandelingen werden gevoerd.

Maar waar vind je een onderkomen voor een prijs van \$ 16.- per nacht inclusief ontbijt in het hoogseizoen ?

Majoor Hakkert, woordvoerder van het gezelschap, die een keiharde onderhandelaar bleek te zijn, kreeg het rond met de general-manager van het pas geopende Laromme Hotel in Jaffa Tel Aviv.

\$ 16.- per nacht plus ontbijt per persoon, terwijl de normale prijs \$ 52 (!!) bedraagt.

De prijs voor het onderbrengen van het Holland Huis was veel te hoog, \$ 800.- per maand meer dan in Forum Palace.

Niet op te brengen voor Pro Rege en KMT, deelde Mr. de Boer mee.

Majoor Hakkert nam contact op met de plaatsvervangend Bevelhebber Landstrijdkrachten in Den Haag, overleg wordt door deze gevoerd met onze Minister en een dag later is de zaak rond.

Het belang van het Holland Huis wordt zo groot geacht dat de Minister van Defensie

het verschil bijbetaald.

Grote opluchting. Holland Huis is gered!



Het hotel is gelegen aan de Middellandse Zee, is zes sterren waard -als die er waren-, heeft een groot zwembad met op het terras elke middag een vierpersoons strijkje, een snackbar en nog veel meer.

In het hotel vindt de gast alles wat hij nodig heeft om uit te rusten van zijn werk.

Een bijzonderheid is ook dat van 5 tot 6 uur 's middags alle drankjes \$ 1.- kosten.

De prijzen zijn verder zoals in alle hotels in Israël.

Bepaald niet laag, maar in de stad kan men goedkoper eten, maar dat is dan even zoeken !

Een hele beste 'stek' voor de vacantienganger, zeker ook voor de familie uit Nederland !

Laromme

INCIDENTEN

INCIDENTEN IN NEDERLANDS GEBIED

- 9 augustus Haris De bewoners van Haris hebben een ontmoeting met vertegenwoordigers van de DFF. De gestelde eisen zijn:
1. Vorm een burgerwacht, DFF zal de wapens leveren
 2. Ga PLO infiltraties tegen en verjaag ze uit het gebied
 3. Treedt toe tot Vrij Libanon
- Antwoord uiterlijk 12 augustus 10.00 uur.
De bewoners van Haris hebben toen een brief overhandigd van de BC waarin deze stelde dat UNIFIL het gebied bewaakt en dat het dragen van wapens door burgers is verboden.
- 9 augustus Riskinayah Bij het inrichten van een nieuwe post op een heuvel in AMR 182287 wordt door gewapende elementen op Nederlanders geschoten met ongeveer 1000 geweer- en mitrailleurpatronen. De Nederlanders vuren ongeveer 500 schoten terug. Ondanks dit werd niemand geraakt. De post werd door gewapende elementen overvallen en de 13 soldaten werden afgevoerd. Na onderhandelingen werden zij teruggestuurd naar DutchBatt. De post werd later 1 KM naast de geplande locatie ingericht.
- 9 augustus Kustweg ? 's Avonds laat wordt door een achttal personen een huis 200 m Zuid van post 7-8 overvallen. De bewoners worden buiten aan de bomen vastgebonden en het huis volledig opgeblazen.
- 13 augustus post 7-18 te 11.10 uur worden door de DFF een aantal vuurstoten zware mitrailleur afgevuurd ri 7-18. Geen schade
- post 7-14 B Tussen 16.30 en 17.00 uur worden door de DFF 13 geweerschoten afgevuurd op 7-14B. Geen schade

INCIDENTEN IN UNIFIL GEBIED

- 8 augustus Tyre pocket Door gewapende elementen wordt een alleen rijdend UN voertuig gestolen.
- 9 augustus Normaintcoy Door gewapende elementen wordt weer een UN voertuig gestolen
- 11 augustus - Voor de derde keer wordt er weer een UN voertuig gestolen.
- 11 augustus Naqoura Tussen 20.00 en 20.30 worden een 25-tal lichtfakkels door een onbekend vliegtuig langs de kust afgeworpen. Door gewapende elementen wordt met luchtafweergeschut vanuit de Tyre pocket op het vliegtuig gevuld.
- 12 augustus - Te 16.40 uur wordt vanaf Jabal el Kabir een 10-12 schoten gelost op een UN helicopter die een zieke burger vanuit Irish Batt naar Naqoura brengt. Geen schade
- 13 augustus post 7-1 Tussen 05.45 en 06.30 worden vanuit N ri 14 mortiergranaten afgevuurd die allen binnen een straal van 100 meter vallen van dit kamp. Eén valt middenin het kamp, scherven door de in aanbouw zijnde prefab. Geen persoonlijke ongelukken.
- 13 augustus Tyre pocket Te 11.00 uur worden 8 burgers in Tyre pocket gekidnapt. Geen verdere bijzonderheden bekend.
-

De drie deze week gestolen voertuigen werden allen teruggevonden, één was reeds in camouflagekleuren overgeschilderd. Alleen enkele wapens, wat munitie, een aantal scherfvesten en persoonlijke bezittingen zijn nog weg.

Op 14 augustus valt een rijdende patrouille van de Nigerianen te 23.00 uur in een hinderlaag van gewapende elementen in het gebied van Ni Batt; 1 soldaat wordt gedood, 3 worden zwaar gewond.

In deze periode zijn door alle partijen ongeveer 750 artillerie/tank/mortiergranaten afgevuurd. Hiervan is een deel in het UNIFIL gebied terechtgekomen. Er werden rond 2000 geweer- en mitrailleurpatronen afgevuurd.

BRIEF VAN BEREND



Goeie dag, volk

Ik moet nog even teugkomen op die terugkomst van't verlof. Je weten allemaal dat je dan in Beiroet in't hotel moet slapen en dat is nogal wat goedkoper dan in Holland, dat weet je nog wel van de vorige keer. 'k Heb daar met een van de maten 'n tweepersoonskamer had, niet omdat 'k zo gek ben op kerels vanzelf maar omdat 't goedkoper is. Wel even anders trouwens dan met Berendien. 'k Zie d'r liever in de BH dan de kaptein in z'n mooie pak, maar daar gaat 't nou niet over. Dat verkeer daar volk voor dat hotel om je te benatten man. 'n Soort vierbaansweg met 'n berm van zo'n meter of zeuven. Hier in de errie zie je haast nooit een burgerauto, maar 't lijkt daar wel een groot autokerkhof met 't verschil dat ze nog rijden ook de vrakken. Wat 'n krengen, met en zonder licht, toeters die hele versjes blazen, zonder spatbord en zonder dak.

As de plietsie in Holland 't zag zouden ze direct naar 't arbeidsbureau gaan voor een ander joppie. Een was d'r met 'n joggie van zo'n jaar of twaalf achter't stuur en nog 'n paar van die blagen d'r in en die maakte

'n zwieper van links naar rechts over de straat niet mooi meer en 't ging nog al z'n levensdagen goed ook. En dan moet je weten dat 't op die middenberm net 'n kamping is man. Hele families zitten d'r compleet met kroost en dat is hier nogal wat te slierken met stukjes vlees op 'n soort rooster. Barbakuien noemen ze dat ja, met flessen water en jusderanges want sterke drank maggen ze ja niet hebben ja. Das maar goed ook want dan werd 't helemaal een zwijnekeet met dat verkeer. Eten in de middenberm, ze kunnen zeker de broodnodige koolmonoxide niet missen!

En dan die partij jongen dat daar rond krioelt volk, levensgevaarlijk man. 't Is net of ze d'r genoeg hebben en dat is vanzelf ook zo en ze maken d'r regelmatig nieuwen bij maar daarom hoef je niet zo gevaarlijk met ze te doen. 'n Mensenleven is hier ook al geen donder waard ja. En hoe laat die kleine jongen naar bed gaan snap je ook niks van. Zo langzamerhand snap ik geen enkele zak meer van't hele spul hier trouwens, want as je van Beiroet naar hier rijdt zie je ze ook van zo'n 12, 13, 14 jaar met 'n geweer aan roodbloks staan. Geen donder komt d'r van terecht volk, wat ik je zeg. 'n Raar spul hier dat wel. Maar een ding kan 'k je wel zeggen, 'k heb niet zo best slapen as met Berendien in Sjerreton dat niet en as je 's morgens wakker wordt en je ziet zo'n orwe Libanonpeuk liggen in plaats van Berendien dan wordt je de broek ook niet warm.

Hoi, Berend

