

الأربعة المزدوجة



DUBBELVIER

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDS VN DETACHEMENT IN LIBANON * 3 NOVEMBER '79 * NUMMER 32



De Bevelhebber der Landstrijdkrachten, lgen de Jager bezoekt hier 7-13C

In dit nummer:

- | | | | |
|-------|------------------------|-------|---------------------------|
| blz 2 | Rondom Libanon (5) | blz 8 | Arabische geschiedenis |
| 3 | BLS over Dutchbatt | 9 | Achtergronden incidenten |
| 4 | WZZ en Israël | 10 | Incidentenlijst |
| 5 | Overste Lensink geëerd | 11 | Twee broers in Libanon |
| 6 | Vacantie naar Cyprus | 13 | Inspecties, hoe, waarom |
| 7 | Dubbel-Viertjes | 14 | Bezoek BLS, lgen de Jager |

RONDOM LIBANON (5)

Volgens een artikel in de Volkskrant zou de PLO West-Europa aan het veroveren zijn. Dit blad zegt dat de landen van de Europese Economische Gemeenschap er nu in het algemeen toe overgaan de PLO als rechtmatige vertegenwoordiger van de Palestijnen te beschouwen; het is nu echter nog niet duidelijk welk EEG-land als eerste de PLO leider Yasser Arafat voor een officieel bezoek zal uitnodigen. Immers daarmee volgt als het ware een politieke erkenning van de PLO.

De voorzitter van de Europese Gemeenschap, de Brit Roy Jenkins verklaarde na een gesprek met de Egyptische president Sadat, dat de negen EEG-landen bereid zijn hun invloed uit te oefenen om een vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen.

PLO-leider Arafat blijft op de politieke toer. Inmiddels brengt hij een bezoek aan Portugal, waar hij te laat arriveerde vanwege een plotselinge mini-topconferentie in Algiers, waarschijnlijk ter voorbereiding van de Arabische topconferentie in Tunis op 20 november. Aan de mini-top namen o.a. deel de presidenten van Syrië en Libye.

Arafat zal volgens de PLO en de Belgische regering geen bezoek brengen aan België. Dit had een persbureau in Koeweit gemeld. Op het actiefrent gaan de gebeurtenissen onverdroten door. Palestijnse guerillastrijders hebben donderdag het busstation van Tel Aviv met een bomaanslag opgeblazen. Hierbij kwam een persoon om het leven. Voorts ontplofte een bom onder een locomotief van een reizigerstrein. Het Palestijnse persbureau Wafa meldde dat de guerillastrijders behouden op hun basis waren teruggekeerd.

De Israëliëse regering blaakt intussen niet van eensgezindheid. Dreigde vorige week minister Weizman met aftreden, zulks in navolging van Dayan, thans liep minister Sharon van Landbouw weg tijdens een regeringsberaad over de uitspraak van het hooggerechtshof over de ontzuiming van de Elcon Moreh-nederzetting op de westelijke Jordanoever. Ook de minister van Onderwijs, Hammer, toonde zich weinig gelukkig over de gang van zaken.

Na eenendertig jaar stabiele democratie vrezen gematigde Israëliërs voor de duurzaamheid van hun regeringsstelsel; zij noemen twee hoofdoorzaken: de zwakheid van de regering tegenover de nederzettingcampagne van de Gesh Emoniem-beweging en de inflatie van meer dan honderd procent. Het Israëliëse blad "Ha'aretz" wijst op de volgende zaken die de Israëliërs maar eens moeten overwegen:

1. Een groep nationalistisch-religieuze fanatici die zich boven de wet stelt en de beschikking heeft over wapens communicatiemiddelen en mensen.
2. deze groep blijkt al militair efficiënt te kunnen opereren.
3. deze groep gelooft dat de staat Israël in verval raakt.
4. de groep heeft de steun van sommige ministers uit het kabinet-Begin.
5. de controle van de overheid op wat er in Israël ruchtbaar wordt gemaakt wordt steeds slechter.

.....

“U dwingt respect af”

Van 30 oktober tot 1 november heeft de Bevelhebber der Landstrijdkrachten tevens Chef Landmachtstaf, luitenant-generaal C. de Jager een bezoek aan Dutchbatt gebracht. Hij bezocht veertien posten, een viertal verzorgingsinstellingen en de bataljonscommandopost, waar hij besprekingen voerde met commandant en staf. Wij vroegen hem naar zijn algemene indruk.



"Zes maanden geleden, toen het bataljon met nogal wat vragen zat en er heel wat zaken geregeld moesten worden, bracht ik mijn eerste bezoek, mede ook vanwege de geheel nieuwe taak die wij op onze schouders hadden gekregen.

Nu, een half jaar later, zie ik tot mijn grote vreugde een geweldige vooruitgang. In alle mogelijke opzichten is er hard gewerkt en de wijze waarop de mensen een bereidheid tonen hun taak uit te voeren dwingt respect af. Ik heb in de beperkte tijd die mij gegeven was, alle mogelijke sectoren en functiegebieden bezocht en met groot genoegen stel ik vast dat men voor zijn taak staat.

Daarnaast constateer ik, en niet alleen ik, dat het bataljon in binnen- en buitenland met respect wordt genoemd. Het bataljon heeft naam gemaakt, maar een oud-Nederlands spreekwoord zegt: 'Adeldom verplicht'. Het is een zware taak die naam op te houden, het blazoen zuiver te houden, niet louter terwille van die naam, maar terwille van de verantwoordelijkheid die wij op ons hebben genomen.

Tijdens mijn bezoek heb ik nog een aantal signalen meegekregen waar beslist vanuit Den Haag aandacht aan zal worden besteed. Een enkele keer heb ik een opmerking gehoord als zouden we in Den Haag vrijwilligheid stellen boven vakkennis. Dat is beslist niet het geval. Zoals minister Scholten het al een paar maal tot uitdrukking heeft gebracht, het gaat er in de eerste plaats om dat het bataljon in staat moet zijn om zijn taak uit te voeren. Maximaal streven we daarbij naar vrijwilligheid, maar al die er niet is, zullen we binnen de beschikbare mogelijkheden moeten zorgen voor een adequaat toegerust bataljon

In het algemeen voldoen we thans aan die eis en we zullen streven daarmee door te gaan en zo mogelijk nog beter daarop af te stemmen. Ik heb beslist vertrouwen in de toekomst."

WZZ NIEUWS



Eindelijk mensen. Begin deze week (maandag) hopen wij een begin te maken met de verspreiding van de bestelde Parka's en Fly-jackets. Een aantal uwer zal misschien nog even geduld moeten hebben, want een doos is zoekgeraakt. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te herstellen.

De KLEPKAR, onze rijdende winkel komt op 5, 6 of 7 november weer bij u langs, indien het weer het tenminste toelaat. Dat houdt in dat de winkel in Haris gesloten zal zijn.

FILM en VIDEO. Op de dagen dat de winkel is gesloten wordt men verzocht de films en videobanden te ruilen vóór 08.30 uur of na 17.00 uur.

FOTO-WEDSTRIJD. Denkt u nog even aan onze fotowedstrijd? Sluitingsdatum 23 nov.

VERZOEKPROGRAMMA'S. Familieleden kunnen voor u een plaatje aanvragen. Dat wordt dan op zondagmorgen via Radio Nederland Wereldomroep uitgezonden. Wordt uw plaatje uitgezonden dan krijgt u van ons bericht. Andersom kan ook. Via ons rijke omroepbestel hebben we daar ook een omroep voor. Via de TROS kunt u zelf een groet naar huis zenden. Wij hebben daarvoor de formulieren. Maak er gebruik van. Het is weer eens wat anders dan een brief.

VAN JULLIE HOSTESS IN TEL AVIV...

WELKOM en...

In de vorige Dubbel-Vier eindigde ik met op te merken dat Israël zo'n rijk cultureel leven biedt.

Terwijl men weliswaar niet kan genieten van toneel in de Hebreeuwse taal zijn er talloze concerten en musea voor hen die van goede muziek en kunst houden. Bij de balie van ieder hotel kan men een weekgids krijgen "Hello Israël" waarin men alle adressen en programma's voor het bovengenoemde kan vinden.

De geschiedenis van dit nieuwe en oude land en het volk kan men vinden indien

men begint rond te trekken. Halve en eendagstochten naar alle delen van het land in een airconditioned bus met reisgids of tochten van meerdere dagen naar Eilat en de boeiende Sinaï zijn mogelijk. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het feit dat wij onze eigen tochten kunnen organiseren in mini-busjes en met Nederlands sprekende gidsen indien wij een groep kunnen samenstellen van minstens vijftien personen. Alle tochten kunnen worden besproken met Margaret, de hostess van Isropa in Tel Aviv. Isropa biedt een korting aan van 10% op alle tochten die bij Margaret worden besproken. Eendagstochten kosten ongeveer \$ 20,-. Men wordt 's morgens afgehaald bij het hotel en 's avonds weer teruggebracht. Programma's voor alle tochten kan men binnenkort krijgen bij Dutchbatt en ze zijn ook te vinden in het Holland Huis. Vanuit Israël bestaat tevens de mogelijkheid reizen te ondernemen naar alle delen van de wereld. Isropa zal ons binnenkort de prijzen hiervoor laten weten.

In plaats van jullie te gaan vertellen hoe mooi het allemaal is, stel ik voor dat jullie zelf eerst maar eens gaan kijken en mij dan laten weten of het nu echt zo mooi was. Hoewel de meesten van ons niet van georganiseerde tochten houden, raad ik jullie toch aan om als voorproever aan enkele van deze tochten deel te nemen. Tenzij er natuurlijk direct vijftien man klaar staan voor een eigen busje met een eigen reisplan. Als dit echt niet gaat onderneem dan eens een tocht naar de Dode Zee of naar Jeruzalem. Deze stad heeft veel te bieden, het is een stad waar als het ware iedere steen spreekt. Nazareth, Galilea, Eilat er is keus genoeg. Bekijk in het Holland Huis ook de folders en als je iets hebt besloten, bel dan het kantoor van Isropa tussen 09.00 en 10.00 uur en wij doen de rest.

Margaret, jullie hostess.

..tot
ziens





Overste Lensink gehuldigd

Voorafgaand aan een vergadering van het bataljonsoverlegorgaan op woensdagavond in Haris, verzamelden zich de deelnemers aan dit overleg, alsmede deputaties van officieren en onderofficieren van het bataljon in de vergadertent voor een bijzondere gebeurtenis.

Luitenant-generaal C. de Jager, Bevelhebber der Landstrijdkrachten tevens Chef Landmachtstaf, trad omstreeks acht uur binnen en richtte zich direct tot de bataljonscommandant, luitenant-kolonel E.H. Lensink:

"Met het oog op uw aanstaande terugkeer naar Nederland, wil ik deze gelegenheid aangrijpen om van mijn kant mijn bijzondere waardering en de warme complimenten te maken voor datgene wat U voor dit bataljon heeft gedaan(....) Met grote toewijding heeft U zich van Uw taak gekweten (....) Ten overstaan van U allen hier wil ik U overste Lensink een persoonlijke waardering overhandigen, die ik zelden of nooit binnen de Koninklijke Landmacht uitgeef. Het is de bronzen legpenning van de Chef Landmachtstaf, als blijk van waardering voor datgene wat U voor het bataljon onder soms moeilijke of uitzichtloos lijkende omstandigheden heeft gedaan. Met mijn dank en mijn complimenten."

Onder een langdurig applaus van alle aanwezigen mocht de zichtbaar verbouwereerde

de overste de kostbare penning met inscriptie in ontvangst nemen. In zijn dankwoord tot de generaal betrok overste Lensink allen *"zonder wier saamhorigheid, samenwerking en inzet dit bataljon zich niet zou hebben waargemaakt."*

Hij memoreerde de grote steun van de Bevelhebber reeds vanaf de beginfase in Zuid Laren. De bataljonscommandant besloot met: *"Generaal, uit Uw optreden heeft steeds een groot vertrouwen gesproken en dat verschaft ons de ruimte om te werken. Die steun hebben wij gevoeld. U als persoon, U als Bevelhebber, hebt grote invloed gehad op ons functioneren, zeker ook in de meest moeilijke tijden. Ik ben U daar dankbaar voor."*

Hierna volgde de vergadering van het bataljonsoverlegorgaan, welke voor de gehele duur door de generaal werd bijgewoond.



CYPRUS...

de moeite waard !



Een kerk in Peristerona op Cyprus

Op ongeveer twintig vliegminuten van Beiroet ligt Cyprus.

Je bereikt het eiland per MEA of Cyprus Airways, de vliegprijs bedraagt rond Lf 200.=.

Zoal bekend bestaat Cyprus uit een Turks- en een Grieks gedeelte, waarvan het laatste vrij toegankelijk is.

Het wordt het duidelijkst in de hoofdstad Nicosia.

Dwars door deze schilderachtige stad loopt de muur die het Turkse- en het Griekse gedeelte van elkaar scheidt.

Weliswaar niet zo stevig gebouwd als de Berlijnse muur, maar wel zo ondoordringbaar.

In het oude gedeelte van Nicosia vind je vele winkeltjes, waarin van alles te koop is; verder oude kerken, kapelletjes, het paleis van de aartsbisschop, talloze schone-en minder schone eethuisjes.

Wat opvalt zijn de kleinschalige industrietjes, zoals hout- en metaalbewerkingsbedrijfjes in alle variëteiten en confectieteliertjes.

Het nieuwe gedeelte van Nicosia doet West-europees aan, in tegenstelling tot het Middenoosterse oude stuk van de stad.

Daar tref je restaurants, hotels, bars, nachtclubs en vele andere uitgaansmogelijkheden aan.

Limasol is de op één na grootste stad van het eiland en ligt in het zuiden direct aan zee.

Naast vele ultra-moderne en luxueuze hotels, bars, restaurants en andere ontspanningsmogelijkheden is het bekend om zijn mijnindustrie en vele oudheden.

Niet alleen in de plaats zelf maar ook in de provincie Limasol tref je kleine kerkjes, kloosters met vaak prachtige wand-schilderingen, de resten van de beroemde tempel van Apollo, een romeins theater en enkele mozaïekvloeren aan.

In het bergachtige deel van de provincie, rond de 1500 meter boven de zeespiegel, kan je 's winters van januari tot en met maart skiën.

Als je op Cyprus bent moet je zeker ook Paphos aandoen. Het is een prachtig stadje aan de westkant van het eiland, gebouwd op een rotsige uitstulping met uitzicht over de zee en het historische haventje. •

In de romeinse tijden was het de hoofdstad; ook hier veel antieke geschiedkundige- en »

bijbelse bezienswaardigheden, zoals de resten van de tempel van Aphrodite, de zogenaamde 'tombs of Hu Kings', een Byzantijns kasteel en bijna gave mozaiekvloeren in de huizen van Dionysos en Theseus.

Lanraca tenslotte, is het stadje waar je aankomt met het vliegtuig.

Het barst net als de rest van Cyprus van de legenden en de historische plekken. In Lancara zelf zijn een aantal hotels direct aan de boulevard, buiten de stadskern vind je een paar luxueuze strandhotels.

Een groot aantal winkeltjes waar onder meer verse vis wordt geserveerd, bars en een enkele nachtclub bepalen verder het stadsbeeld.

Wat je verder nog moet weten .

- de geldeenheid is het Cypriotische pond, de waarde is rond de f 5.50. 't Pond telt men 1000 mils.
- een overnachting, met ontbijt, in een hotel kost tussen f 25.= en f 45.=.
- taxi's zijn goedkoop; de kaartjes van de goed georganiseerde busdiensten - de bussen zelf zijn erg oud- naar alle toegankelijke plaatsen zijn spotgoedkoop.



Fresco's in Assinou

- bijna iedereen spreekt naast Grieks ook wel Engels
- op het vliegveld is evenals in Lanarca een toeristenbureau dat uitvoerige schriftelijke informatie gratis verstrekt. Je kunt daar ook boeken voor de goed georganiseerde excursies.
- de gemiddelde temperatuur is van april tot en met november 28° C, van december tot en met maart rond de 17° C.
- Cyprus heeft ook een UN-toepenmacht
- Het is een eiland voor een betaalbare vakantie, ideaal is een dag of zeven. Je kunt er naast gezellig uitgaan ook kennis nemen van vele interessante bezienswaardigheden.

Kortom ...

het is de moeite waard !

Dubbel 4-tjes

- Binnenkort arriveren alhier vierentwintig monteurs. Zij blijven een week of zes om ons uit de ergste onderhouds problemen te helpen.
- Dat zijn mooie dingen die VN-speldjes. Maar ze mogen toch niet worden gedragen op baret of uniform. Stuur maar naar huis.
- Heel fraai zijn ook oorbellen, oorknoppen en oorknoppen, maar.... deze staan niet in de OTAS en niet in het kleding voorschrift. De voorgestelde wijziging van dit koene boekwerk is door het Georganiseerd Overleg afgewezen. Derhalve mogen geen bellen, ringen of knoppen in of aan de oren worden gedragen.
- Bij sma Paulussen van de Stafcie kan de eerlijke verliezer zijn Asahi Pentax ME terug halen.
- Duty Free op een bierflesje, wil nog niet zeggen dat de inhoud daarvan in de middagpauze mag worden genuttigd.
- Als je in Nederland het vliegtuig naar Libanon mist (dat kan hè, files bij Oudenrijn en zo) mag je je even gaan melden in Assen. Daar zetten ze je dan op de eerstvolgende plane.

In een aantal afleveringen van Dubbel-Vier leggen we de lezers een serie artikelen voor die de achtergronden van het totale Midden-Oosten pogen te belichten. Met zeventien leelaars stappen we door de geschiedenis om zo snel mogelijk bij de huidige tijd, met de daarbij behorende conflicten te komen. De hoofdstukken zijn als volgt verdeeld:

- Opkomst van het Arabisch nationalisme - Ontstaan van de huidige Arabische wereld
- Libanese geschiedenis - Het Arabisch nationalisme
- Libanese geschiedenis - Het Arabisch nationalisme
- Tevenen van de Arabische wereld
- Mekka - De heilige stad
- Wij adviseren u de Arabische geschiedenis te lezen door h
- F. Valkenburg

OPKOMST VAN HET ARABISCH NATIONALISME

De vraag "Wie is de Arabier" is minder eenvoudig te beantwoorden dan u zo op het eerste gezicht zou menen. Het voor de hand liggende antwoord is dat een Arabier een inwoner van Arabië is, laat alle Arabieren die buiten Arabië wonen schiere buiten beschouwing dat zijn de meeste, buiten beschouwing. Een juistere antwoord zou zijn dat het woord Arabier staat op ieder die het Arabisch als moedertaal heeft.

Overste Lensink gehuldigd

Het gebied waarin deze Arabische taal gesproken wordt strekt zich als een lint uit langs de zuidkust van de Middellandse Zee, van Marokko aan de Atlantische Oceaan tot aan de Iraanse hoogvlakte, en van de Middellandse Zee langs de Rode Zee tot aan de Indische Oceaan. Ook op Malta wordt Arabisch gesproken, zij het dan dat voor de Maltese variant van het Arabisch het Latijnse schrift wordt gebruikt.

Landmachtstaf, trad omstreeks acht uur na het gebruik van het Arabisch als moedertaal als domnante, Arabier kenmerkend dat. Hiernaast heeft aan wat we gemakshalve de Arabische cultuur zullen noemen. In de meeste gevallen zal een Arabier een Muslim zijn of, zoals wij in Nederland vaak zeggen, een Mohammedaan. Niet alleen Arabieren hanteren waarden van de vorma, cam, in, en te maken voor datgene wat u voor dat bataljon heeft gedaan. Dit geloof, de Islam, wordt ook beliden door niet-Arabisch sprekende volkeren zoals bv in Perzië, Pakistan en Indonesië. Toch is de Islam een wezenlijk element van het Arabier zijn. Het heilige boek van de Muslims is de in het Arabisch gestelde Quran. Zoals het Latijn tot voor kort de taal van de Rooms Katholieke kerk was is het Arabisch de taal van de Islam, ook buiten het Arabische taalgebied.

het bataljon onder soms moeilijke of uitzichtloos, lijkende omstandigheden heeft de Arabieren bereiden met een paukeslag het gedaan. Met mijn dank en mijn complimenten.

ten.

vende eeuw na Christus weet een woestijnvolk, door de in die tijd hoogbeschaafde Perzen minachtend, hun taal te verbeteren, geze, zagen, macht, de, zif, er, a, i, en, varen, grote

toenmalige, beschaafde wereld' Twee machtige keizerrijken werden door hen bedwongen. Het Perzische keizerrijk werd geheel en al veroverd en van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) keizerrijk werden de belangrijkste provincies (Syrië - inclusief Palestina - etc) afgenomen. Aanleiding voor de grote veroveringstochten was de verspreiding van het geloof in de ene God, die Allah heet, die de barmhartige erbarmer is en die natuurlijk zijn opschied, re, de, ve, en, l, u, aan vele profeten van Adam tot en met Jezus (Isa) had geopenbaard, nog eenmaal en voor de laatste maal zijn boodschap openbaarde aan Muhammed, het zegel der profeten, en tot de generaal betrokken overste Lensink alpen groot gebied van de zevende eeuw werden bezonden, hier, sa, a, i, n, e, t, a, l, e, e, n, e, t, e, n, g, en, in, s, e, t, a, t, e, b, a, t, a, l, i, o, n, z, i, c, h, t, e, e, n, z, o, u, l, e, s, s, e, n, w, a, a, r, g, e, m, a, a, k, t.

Hij memoreerde de grote steun van de Arabische taal, het geloof, en de gebruiken over van de veroveraars; de oorspronkelijke bewoners verarabiseerden en gingen deelnemen aan de Arabische geschiedenis.

een groot deel van de Arabische wereld en dat ver-schafte ons de ruimte om te werken. Die Na de dood van de profeet Muhammed werden zijn eerste vier opvolgers de rechtgeleidde Kaliefen (Kalief, plaatsvervanger) door de jonge Muslimgemeenschap althans de aanzienlijksten daarvan gekozen. Tijdens het kalifaat van de vierde kalief, Ali, de neef en schoonzoorn van de profeet, kwam de zoonveroverer van Syrië, Muawiya tegen hem in opstand door de generaal werd bijgewoond. lief op te volgen. Muawiya kwam uit het huis van Umayya en hij maakte het kalifaat erfelijk. De dynastie van de Umayyaden werd, na een honderd jaar, hebben geregeerd omvervoerd, is van de Abbasiden, af, de, g, e, n, e, r, a, t, i, e, v, a, n, d, e, p, r, o, f, e, e, t, A, b, b, a, s, i, d, e, n.

Het is onder de Abbasiden dat het Arabisch zijn hoogtepunt zal bereiken. Van de Arabische geschiedenis van de negende eeuw Bagdad was het meest machtig, uit gestrekt en welvarend rijk, waar kunsten er



wetenschappen bloeiden terwijl men in Europa nog voortploeterde in de onbehouden Middeleeuwen. In Bagdad troonde de kalief, opvolger en plaatsvervanger van de profeet die wereldlijk en geestelijk gezag in zich verenigde. Machtig als geen andere vorst in zijn tijd. Schitterende moskeeën getuigen van de bekwaamheid van de ambachtslieden uit die tijd en van de rijkdom en weelde die er geheerst moet hebben. De stad van duizenden-een-nacht. Stad van Harun al-Rashid de bevelhebber der gelovigen en Heerser der wereld.

Aan het einde van de negende eeuw echter gaat het langzaam maar zeker bergafwaarts met de Arabisch-Perzische (de invloed van de onderworpen Perzen aan het hof van de Abbasiden was groot) eenheidsstaat. In de Provincies ontstaan zelfstandige vorstendommen die alleen nog maar met de mond het gezag van de kalief erkennen. De Spaanse provincies maakten al vanaf 750 geen deel meer uit van het Kalifaat. Ook Egypte maakt zich los van de staat. Evenzo leidden de kruistochten tot grotere politieke verdeeldheid en verbroekeling. De verovering van Bagdad door de Mongolen in 1258 betekende de doodsteek voor het eens zo schitterende Arabische imperium. De veroveraar Hulaghu Khan liet de laatste Abbasiden-kalief ter dood brengen. Hij was de 37e kalief uit het huis van Abbas, al-MUSTASIM genaamd, 500 jaar nadat het huis van Abbas aan de macht kwam.

Na het verlies van de politieke eenheid volgde het verlies van de onafhankelijkheid. Gedurende de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw leefden de meeste Arabieren onder Turkse overheersing. De Arabische landen waren provincies geworden van het Ottomaanse rijk. Alleen het afgelegen Marokko ontsprong de dans. In de 19e eeuw maakte Egypte zich onder Mohammed Ali -een Turkse vrijbouter van Albaanse afkomst- defacto onafhankelijk van de Turkse sultan. Met de titel Khedive (stadhouder) regeerde hij onafhankelijk in alles, behalve in naam. Tijdens de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw werdende Arabieren bestuurd door de Turken, Britten, Fransen en Italianen (Libye). Het is in deze periode dat zich langzamerhand de Arabische renaissance gaat voordoen. De Arabieren gaan zich weer realiseren dat zij als Arabier deel hebben aan een erfgoed waarop zij met recht trots kunnen zijn, ook al zijn zij dan onder het Ottomaanse bewind vaak niet meer dan tweederangs burgers. De bakermat van de Arabische bezinning op het eigen groots verleden, van de Arabische renaissance en het daaruit voortvloeiend Arabisch nationalisme, is de huidige staat Libanon, waar de Christelijke(nb) Arabieren in de tweede helft van de 19e eeuw hun eigen Arabische verle-

enige

achtergronden

Overzien we op de volgende pagina de lijst van incidenten dan zouden we geneigd zijn te zeggen dat er langzaam maar zeker een verheviging van de vuurgevechten is waar te nemen.

Op politiek niveau echter wordt er van alles aan gedaan om elk oplaaien van de strijd zo snel mogelijk te stoppen. Er vinden op politiek gebied vele bijeenkomsten plaats ter bespreking vna de toestand, zoals bv in Damascus, Beiroet, Jordanië en in de VN.

De vrees bestaat dat als de strijd weer op zou laaien het moeilijk zou zijn op 18 december als het UNIFIL-mandaat afloopt, dit weer verlengd te krijgen. Hiermede is geen van de partijen gebaat, aangezien allen overtuigd zijn van het nut van UNIFIL's aanwezigheid.

Probleem van de toestand is echter wel om een manier te vinden alle betrokken partijen aan de conferentietafel te krijgen zonder veel moeilijke voorwaarden vooraf.

Majoor Haddad heeft verklaard dat hij genegeen was een bataljon van het geregelde Libanese leger in zijn gebied toe te laten, indien zij hem in de strijd tegen de Palestijnen wilden bijstaan. Hij beweerde dat zij op hun tocht naar het zuiden door de UN zouden worden begeleid. Van UNIFIL-zijde is dit echter ontkend, daar er nooit een aanvraag voor begeleiding is ontvangen. Het bewijst echter dat alle partijen zich zo gunstig mogelijk willen voordoen. Het is niettemin te hopen dat er een vreedzame oplossing kan worden gevonden, doch dit zal nog veel tijd in beslag nemen.



Het gebouw van de Verenigde Naties te New York

incidenten



IN DUTCHBATT GEBIED

- 25 okt CCie In de avond worden drie van vier door DFF uit ons gebied ontvoerde personen vrijgelaten. Eén man wordt nog door hen vastgehouden.
- 26 okt 7-21A Vanaf deze locatie worden zes gewapende elementen waargenomen om ca 17.20 u. Als zij zich ontdekt weten gaan zij terug naar DAYR AMIS een Palestijnse enclave.
- 27 okt Om 12.50 u wordt een Nederlandse waterwagen, nadat deze ongeveer 75 m het roadblock van de DFF aan de kustweg richting Dutchbattgebied is gepasseerd, met een mitrailleursalvo onder vuur genomen. De kogels slaan in op één tot vijf meter van het voertuig zonder dit te treffen
- 28 okt Ostcie Te 15.00 u mag een dagelijkse jeeppatrouille van deze compagnie het dorp MARUNAH niet meer in. Onderhandelingen op lokaal niveau lukken niet. Dus wordt op 30 okt contact gelegd met PLO-liaison officier in TYR en vanaf 30 okt 16.00 u kunnen de patrouilles worden hervat zonder verdere problemen of voorwaarden.
- 29 okt 7-1 In de ochtenduren blijkt dat de DFF in de omgeving van deze post, langs de kustweg een nieuwe mortieropstelling heeft aangelegd.
- 30 okt 7-17 In de omgeving van deze locatie wordt omstreeks 12.15 u een viertal gewapende elementen aangehouden en naar 7-17 gebracht. Na overleg worden zij overgedragen aan Team TYR (UNIFIL-personeel) en PLO-LO, waarna zij buiten UNIFIL-gebied worden gevoerd.
- 30 okt 7-1A Een patrouille die zich ongeveer 300m noord-west van de post bevindt (aan het strand) wordt om 19.40 u met 30 mitrailleurschoten bevuurd. De schoten komen tot op 5 m van het personeel terecht. De patrouille wordt daarop door een YP uit zijn benarde positie opgehaald. Geen persoonlijke ongelukken.
- 30 okt 7-19 Om 20.10 u wordt post 7-19 vanuit DFF-gebied onder vuur genomen. De schoten, veertig mitrailleurschoten, komen in de post terecht, waarop met de mitrailleur wordt teruggevuurd. Hierop wordt het weer rustig, Geen persoonlijke ongelukken.

Vaast deze gevallen werden in en om het Nederlands gebied meldingen ontvangen van minstens 417 geweer- en mitrailleurschoten waarvan de herkomst en of het doel moeilijk te bepalen vielen. Deze meldingen vallen niet onder de hierna volgende incidenten uit het overige UNIFIL-gebied.

- 26 okt Bij een ontploffing van een gasfles in een burgerwoning worden drie kinderen zwaar gewond. Door de zorg van de BHP worden zij snel naar het hospitaal in NAQOURA gebracht.
- 25 okt Majoor Haddad beweert dat er uit zijn gebied drie herders zouden zijn gekidnaped. Ondanks naspeuringen kan UNIFIL hierover niets ontdekken.
- 27 okt Tijdens hevige vuurgevechten in IRISHBATT proberen twee halftracks het Ierse gebied binnen te dringen in de omgeving van BAYT YAHUN. De Ieren werpen een roadblock op en weten deze poging te voorkomen.
- 25 t/m 27 okt Gedurende deze drie avonden en nachten worden er vuurgevechten en beschietingen geleverd in en over UNIFIL-gebied waarbij minimaal 250 artillerie/mortier/tankgranaten en ca 6000 geweer- en mitrailleurschoten worden verschoten. Een flink aantal valt in UNIFIL-gebied waarvan veel granaten en patronen op UNIFIL-posities. Alleen Senegal, de Fiji's en ons bataljon worden van deze beschietingen gevrijwaard, omdat alles in het N-O deel plaats vindt. Twee burgers gedood.

Aan de praat met... de broers RUUD en DICK ROMMEN

"Hai Dickie".

"Hoi die Ruud, hoe is het met jou?"

Hartelijk begroeten ze elkaar weer na zo'n week of vijf. Twee echte broers, beiden deel uitmakend van Dutchbatt, maar door hun plaatsing bij verschillende compagnieën niet in staat elkaar regelmatig te ontmoeten. Eerder trof Dubbel-Vier reeds een vader en zoon (de Silvesters) in het Libanese, ook neven vindt men in dit detachement, maar broers dat is toch ook wel weer een unieke zaak.

Ruud en Dick Rommen zijn respectievelijk eenentwintig en negentien jaar oud. Ze wonen in Den Haag. Het kostte ons wel enige moeite uit te zoeken wie nu precies waar zit.

Met toestemming van de postcommandant 7-21 nemen we de MAG-schutter Dick uit Kafra mee naar post 7-22, gelegen aan de kustplantages, waar Ruud naast manusje-van-alles een beetje chauffeert, optreedt als patrouillecommandant en radiowacht.

Voor we aan de praat raken wisselen ze beiden allerlei gegevens uit over hun privé-sfeer. Onze eerste vraag kan niet anders luiden dan hoe ze met elkaar in contact staan.

Ruud: "Zeker houden we contact met elkaar. We schrijven elkaar regelmatig brieven, maar die gaan via Nederland, Utrecht-Veldpost."

Dick: "Wel vreemd hoor, dat een brief die 25 km verderop moet zijn eerst meer dan 6000 km moet afleggen."

Op mijn niet geringe verbazing dat zulke correspondentie toch eenvoudig via het veldpost lantoor van Haris kan lopen, zegt Ruud:

"Welnee, volgens mij lazeren ze het in grote zakken, die vanzelf naar Nederland gaan."

"Dat moet wel," valt Dick hem bij: "want een week geleden heb ik hem nog geschreven en die brief heeft-ie nog niet."

-Weten de betreffende compagnieën dat jullie broers zijn?

"Wee," meent Ruud: "Er is niemand die zegt ga in het weekend maar eens bij je broer op bezoek. En zelf initiatief nemen kan wel, ma dan ben ik op de keukenwagen aangewezen die half zes in de ochtend naar Haris vertrekt e vandaar moet ik dan nog naar Kafra zien te komen. Ik weet camper waar dat ligt."



aris - Kafra is maar een half uurtje lopen,"
terrumpeert Dick.

maar," zo vervolgt Ruud: "het kan best
jn dat-ie dan ergens anders zit. Ons werk
n dus veel onmogelijk maken."

et gezin Rommen telt drie zoons, waarvan
og een jongere broer. Hoe zijn ze beiden
t Libanon terecht gekomen?

Dick: "Ruud had zich als Technisch Specia-
list eerst opgegeven. Ik had verkering en
ei: joh je bent gek als daar naar toe
rat. Toen ben ik er toch nog eens over
van denken en uiteindelijk trok Libanon
e toch wel aan, liever dan naar Seedorf.
e besloot me op te geven en werd direct
van Assen geplaatst, terwijl Ruud nog een
tijdje moest wachten."

broer Ruud die geen verkering heeft- "af
n toe een beetje"- en die eerlijk toegeeft
el eens hard bezig te zijn geweest uit de
dienst te komen, maar er nu toch "de gein"
a aanziet, kwam tenslotte ook in Assen en
p 1 augustus kwamen ze beiden in Libanon.
e hebben allebei wel wat meegemaakt, voor-
l in hun prille begin.

Dick: "Een dieptepunt voor mij is toch wel
eweest dat treffen met de PLO, waarbij o.a.
nize luitenant de Bruin zo ernstig werd ge-
ond."

Ruud zegt het zo: "Het lijkt stil, maar het
s het niet. Vanmiddag nog werd hier een
atrouille van Palestijnse gewapende ele-
enten aangehouden. Ik ben eigenlijk wel
lij dat ik bij de vorige groep als het
are ben opgeleid, want die jongens hadden
oveel meegemaakt dat ze in alles veel
erieuzer waren. Dat onder een zekere span-
ing leven merk ik juist nog niet bij de
igawe mensen."

ij vervolgt met een zeer markant voorval
e schet sen, waarvan de melding overigens
uiten zijn medeweten nimmer het bataljon
bereikte:

'Op een gegeven moment rij ik met een ser-
geant van post 7-2 naar 7-1 over die hobbe-
lige slechte weg. Ineens werden we achterna
vezeten door een Israëlische M-113, die net
daarvoor op UN-posten had staan schieten.
Dat was op 24 september, één dag voor ik op
vakantie ging. Die M-113 reed zo hard moge-
lijk achter me aan, gewoon om me van de weg
af te drukken uit plagerij. Ze kwamen vlak
achter me rijden vrijwel tegen de reserve-
band aan. Ik heb dat doorgegeven aan 'Fox-
trot' en die gaf alleen maar 'Roger-uit'".

Als ik over dit voorval mijn uiterste ver-
bazing uitspreek :

"Echt waar, het was een Israëlische M-113
net een Joodse ster er op."

Dick is een van de velen die als gevolg van
de gebeurtenissen in de voorbije maanden,
zich ten behoeve van eigen veiligheid een
zeker automatisch handelen heeft eigen ge-
maakt. Vóór we op weg gaan naar zijn broer
pakt hij zonder enige aanwijzing van wie
dan ook wapen, helm en scherfvest.

"Het scherfvest helpt misschien niet veel
als er op je geschoten wordt, maar ik vind
het toch een veilig gevoel als je het bij
je hebt. Het is hetzelfde als met je wapen.
Dat heb je hier ook altijd nodig."

Kleine hoogtepunten voor een buitenstaander
belangrijk voor mannen als Ruud en Dick,
wier leven zich doorgaans afspeelt binnen
de post waarbij ze zijn ingedeeld, zijn de
onderlinge feesten.

Ruud: "Ons afscheidsfeest van de vorige
lichting was een hoogtepunt. Met barbecue
en bier. Maar zo typerend hè, iedereen wist
maat te houden. Niemand hoefde iets te zeg-
gen van drink-niet-teveel. Dat ging van-
zelf. Toen de eerste van twee ploegen weg
ging hebben we met z'n allen gezamenlijk
ontbeten. Geweldig, de teamgeest en de
sfeer die daar uit spraken."

Dick: "Die jongens hebben zes maanden bij
elkaar gezeten, aangewezen op elkaar, van
alles meegemaakt, begrijpelijk. Zo'n hoog-
tepunt krijgen wij woensdag als we de ver-
jaardag van een sergeant en een chauffeur
vieren."

De broers Rommen hebben het allebei best
naar hun zin en al maakten ze vroeger wel
een ruzie, hevig zelfs ("maar je wordt met
z'n tweeën wel wat ouder en waar maak je
eigenlijk ruzie voor," aldus de meest aan
het woord zijnde Ruud), ze vonden het hard-
stikke leuk elkaar weer eens te zien.
Hun tweegesprek verloopt verder in de per-
soonlijke sfeer van: "Ik heb je laatst nog
op foto's gezien bij de burcht van 7-2" en
"Ja ik ben hier wel langs gekomen en ik
meende je gezien te hebben".

Voor wij Dick weer meenemen over de beruch-
te zuidelijke route richting Kafra, wil hij
persévia onze veel gelzen Dubbel-Vier de
groeten doen van kpl I Ben van de Bogaard
aan Joke en van hemzelf aan Monique. Uiter-
aard wil zijn broer dan niet achterblijven:

"Ik zou eigenlijk de groeten willen doen
aan iedereen, want iedereen heeft dat wel
eens nodig en de genisten waar ik oorspron-
kelijk vandaan kom weten dan wel dat ik hen
ook bedoel."

Wij hopen dan dat Joke en Monique op een of
andere wijze deze Dubbel-Vier in handen zul-
len krijgen.

REIZENDE INSPECTEURS

"T' is zonde om die accu's te vervangen als alleen die ophangbeugels eraf zijn. Achter is een vulplug van de wormkast af, bovenste dop. Die schokbreker hebben we al gehad; dan zijn er diverse keringen van de wormkast lek, even goed in de gaten houden hoe ver ze lekken, want als dat erger wordt, moeten ze worden vervangen. De snelkoppeling goed droogmaken en kijken hoe die doorzweet hè. Koelvloei-stof moet nog aangevuld worden en het oliereservoir van de stuurbekrachting zit los."

- Ik heb nog een lekkage van de kachel. Staat al in het logboek.

"Die kachel doet niets af aan de wegveiligheid of inzetbaarheid van het voertuig. Dat is dus nu niet zo urgent. Het zijn maar een paar kleine dingetjes, voor de rest ziet-ie er knap uit. We vallen niet over het feit dat de kar smerig is, want hij wordt gebruikt."

Zo werkt het inspectieteam van het bataljon. Reizend langs de posten en aldaar inspecterend en adviserend. Sgt I B.B. van Beek, in- en uitinspecteur van het herstel-peloton, neemt de voertuigen voor zijn rekening, de sgt n J. van de Leur en W. van den Heuvel keuren het verbindingsmateriaal, terwijl sgt I Ydema zich op alle wapens stort.

Veertien dagen geleden is het team bij de Charliecompagnie begonnen. Het inspecteren van voertuigen alleen al vergt vier dagen per compagnie. De planning is nu zodanig dat elke drie maanden alle vijfde compagnieën een grondige materieel-inspectie hebben ontvangen. Sgt I van Beek vertelt waarom:

"In het verleden is daar door omstandigheden niet veel aan gedaan kunnen worden. Nu er toch wel erg veel gebreken blijken die niet of te laat zijn gemeld, wil het bataljon en met name het hoofd van de sectie 4 majoor van As, een regelmatige inventarisatie naar de toestand van het materieel. Ik constateer nu gewoon tekorten aan het onderhoud door de gebruiker, al is dat bij ene club meer dan bij de andere. Dit voertuig bv wordt regelmatig onderhouden en dat is toch wel belangrijk. Ik constateer niet alleen, maar geef ook aanwijzingen, want het heeft weinig zin alleen maar de boel af te kraken; men moet er ook wat van mee pikken."

Een kijkje bij de verbindingsinspectie



Sgt I B. Beek bezig met inspectie

levert een vrijwel identiek beeld. Van den Heuvel en van de Leur geven aanwijzingen voor beter onderhoud, tegelijkertijd ook het waarom aan de gebruiker uitleggen.

"Losse bekabeling in de YP kan bij in- en uitstijgen van de bemanning tot schade aan de connectors leiden. Een kapot rubber dekseltje op een handtelemicrofoon veroorzaakt bij vocht storing in de schakelaar. Kleine dingen die de inzetbaarheid van de radio-installatie kunnen aantasten."

In het algemeen vindt sgt van den Heuvel dat men met defecte telefoons toch wel te lang blijft doordraaien onder het motto hij-doet-het-nog, totdat teveel toestellen ineens in reparatie moeten.

De smeekbede van deze inspecteurs, van het bataljon en van allen die de inzetbaarheid op materieelgebied bewaken, komt eigenlijk hier op neer: "Gebruiker, meldt zo snel mogelijk defecten."



Luitenant-generaal C. de Jager bezocht van 30 okt t/m 1 nov ons bataljon. De reis langs posten en instellingen ging niet altijd per heli of auto. Zo liep het gezelschap onder meer naar post 21A nabij Kafra. De bovenste foto geeft daarvan een indruk. Op de andere foto verlaat de generaal een radarpost. Gedurende het gehele bezoek werd de Bevelhebber begeleid door de bataljonscommandant, lkol E.H. Lensink en majoor A. Horstmeier. Vanuit Den Haag kwamen mee lkol Waanders en ritm Monod de Froideville. Via Israël reisde generaal de Jager terug naar Nederland.

